

# BATIL SİSTEMLER VE HOCALAR

## Sualler:

**Sual: 1-** İslam'ın devlet yapısı bir tane olduğuna göre bu devlete giden yol da bir tane midir? Veya birkaç tane olabilir mi? Yani; İslam, devlet yapısını vahye ve şeriat'a dayandırıp bizzat kendisi tayin ve tesbit ettiği gibi, devlete giden yolu da bizzat kendisi tayin ve tesbit edip bildirmiş midir, yoksa serbest mi bırakmıştır? Mesela: Particilik de bir yol mudur? Mesela: Bir partiye oy veren veya en azından partiye karşı çıkmayan Süleymanîler'in, Nursîler'in, ülkücülerin tâkib ve tatbik ettikleri, rejimle iç içe, tavizci ve uzlaşmacı, sentezci ve kavmiyetçi metodlar da birer yol mudur veya hoşgörücü zihniyete sahip vahdetçilerin ve Ehl-i Sünnet'i ve kaynaklarını hor gören bey'atçıların takib ve tatbik ettikleri metodlar da birer yol mudur?

**Sual: 2-** İslam'ın devletine giden yol bir tane olup vahye ve şeriat'a dayandığı ve aynı zamanda taviz vermeyi ve en azından hakkın karşısında susmayı dahi kabul etmediği takdirde:

Diğer metodlar batıl mıdır? Batıl ise:

a) Metodu yanlış ve batıl olan kuruluşlara katılan cemaatlerin şer'an hükmü nedir?

b) Böyle kuruluşlarda imamlık yapan hocaların arkalarında kılınan namazların şer'an hükmü nedir?

c) Ayrıca laik rejimin dümen suyunda giden, şeriat'ın değil de rejimin yanında yer alıp laik ve kemalist rejimi müdafaa eden ve şeriat'ın devlet olmasını isteyen cemaat ve hocalara düşman kesilen hocaların şer'an hükmü nedir?

**Sual: 3-** Bir caminin kürsü ve minberinde İslam'ın hem din hem devlet olduğu anlatılmazsa, laik ve kemalist rejimin küfür ve kâfir düzen olduğu, Mustafa Kemal'in bir put, onun getirdiği rejimin de bir putperestlik rejimi olduğu söylenirse, böyle camilere yardımda bulunmak, gidip namaz kılmak caiz midir?

## CEVAPLAR:

**Cevap: 1-** İslam vahye dayanan bir dindir; kaynağını Allah'tan alır. „**Kaynak Kur'an, örnek Peygamber**“ düsturundan hareket eder. Ve, bu noktadan hareketle devlet sistemini bizzat kendisi tayin ve tesbit etmiş ve o sisteme uyulmasını emretmiştir. Keza; devlete giden metod ve usulü de bizzat kendisi tayin etmiştir ve tavize asla müsaade etmemiştir.

Binaenaleyh, „Hakk dava“ bir tane olduğu gibi, „Hakk metod“ da bir tanedir. O da fetvası alınan „Tebliğ“ metodudur, Peygamberî bir metoddur. Diğer metodlar, yani tebliğ metodunun dışında kalan metodlar ise -isimleri ne olursa olsun- yanlıştır, batıldır demiş, tümünü red ve inkâr etmiş, takbih ve tel'in etmiştir. (Metod çeşitlerini, bunların tenkid ve tahlillerini „**Yeni Neslin Görevi**“ başlığını taşıyan yazıyı mutlaka okuyunuz!)

Elhasıl; Parti metodu da onun şemsiye ve ayakbabısı da şeriat değildir. Taviz veren bir metod da şeriat değildir. Hoşgörülü olmak için hakkı-batılı söylemeyen bir metod da şeriat değildir. Bunların hiç birinin fetvası yoktur ve bulunamaz. Çünkü: „**Hakkın ötesinde delaletten (batıldan) başka bir şey yoktur.**“ (Yunus, 32)

**Cevap: 2-** Hakk metodun (yani tebliğ metodunun) dışındaki metodlarla çalışan kuruluşlara katılan:

a) Cemaatlerin durumu:

Cemaatler günahkârdır. Batıla hizmet etmekte, para ve gayretleriyle batılın ayakta durmasını ve yaşamasını sağlamakta, bilerek veya bilmeyerek tefrikaya (ayrılık ve gayrılığa) sebebiyet vermekte ve Ali İmran Suresi'nin 103. ayetinin hükmüne ters düşmektedirler. Dolayısıyla sevap yerine günah kazanmaktadırlar. Bunun hesabını ne dünyada verebilirler ne de ahirette!..

b) Hocaların durumu:

Hocaları bu hususta dört gruba ayırmak lazım:

**1-** Metodu ve sistemi hak olmayan, üstelik tâviz veren bir kuruluşta çalıştıkları halde kuruluşun yanlış olduğunu

söylemezler; para için, makam için sus-pus olurlar. Hakk-batıl mücadelesinde susmayı tercih ettikleri için günahkârdırlar, haram işlemektedirler ve fasık hükmüne girmektedirler. Dolayısıyla arkalarında namaz kılmak mekruhtur.

**2-** Sistem ve metodu „Hakk“ olmayan bir kuruluşta çalışmanın yanında susmuyor, müdafaasını yapıyor ve bu suretle batıl bir kuruluşun ayakta durmasına, mevcudunu muhafaza etmesine, genişleme ve yayılmasına sebebiyet veriyorlar.

Bunlar; Bakara, 159, 174-175 ve Ali İmran, 187. ayetleriyle tel'in ve takbih edilenlerin şumulüne girmenin yanında hem „Dall“ hem „Mudill“ olmaktadır. Akl-i selim sahibi bunların arkasında namaz kılmaz. Çünkü arkalarında kılınan namazda en azından en şiddetli (harama yakın) kerahet vardır. Mezhepsiz imamlar da böyledir.

**3-** Şeriat'a ve şeriat'ı savunanlara düşman olanların yanında yer alan kemalist ve laik rejimi savunan hocalardır. Bunlar da birer mel'un ve birer bel'amdır. Kur'an, bunları A'raf suresinde köpeklere, Cuma suresinde eşeklere benzetmektedir. Bunların arkalarında namaz kılmak şöyle dursun, tevbe edip, kemalist rejime karşı çıkıp, ona düşmanlıklarını ilan etmeden ve yıktıkları gönülleri ıslah edip düzeltmeden ölürlerse, namazları dahi kılınmaz. Köpek ve eşek leşleri gibi bir çukura gömülürler.

**4-** Kendi başlarına birer buyrukturlar. Sistemle, siyasetle ve devletle bir alakaları yoktur. Bir cami açabilirlerse veya bir cami ele geçirebilirlerse ve bu arada zayıf iradeli, şurudan mahrum, gagesiz ve hedefsiz ve aynı zamanda korkak bir kaç cemaat da bulabilirlerse ve maddî ihtiyaçlarını da bunların sırtından temin ederlerse; „Gel keyfim gel!“ derler ve ötesini düşünmezler.

Bu tip hocalar, bir taraftan Âl-i İmran Suresi'nin 103. ayetine ters düşerken bir taraftan da cemaatleri uyutma ve avutma durumuna düştüklerinden haram işlemektedirler. Dolayısıyla arkalarında namaz kılmak mekruhtur.

**Cevap: 3-** Hayır! Böyle camilere ne gidilir ne de yardım edilir ve ne de namaz kılınır. Allah'ın şeriat'ı anlatılmayan camiler artık Allah'ın evi ve Allah'ın camisi olmaktan çıkmıştır, tağuta hizmet eden birer merkez haline gelmişlerdir.

Velev ki, böyle olan camilerin cemaatleri hep derviş olsun; hüküm değişmez. Ne gidilir ne de namaz kılınır. Çünkü, zikir için cihad terk edilmez...

**NOT: 1-** Ve nihayet bu; mezkûr ayetlerin şumulüne girmemek için bir tebliğdir, hakkı duyurmaktır. Yoksa bazılarının zannettiği gibi, şahıs ve şahsiyetlere, fert ve cemaatlara çatma değildir, düşmanlık değildir; onları uçurumun kenarından kurtarmaktır...

**2-** Bu yazı çoğaltılıp dağıtılacak, itiraz edenlerden yazılı cevap istenecektir.

**3-** Mezhebsizler ile cihad kaçını ve şeytanın maskarası yalancı dervişler hakkındaki yazıları bekleyiniz.

**Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-**  
**Emîr'ül-Mü'minîn ve Halîfet'ül-Müslimîn**

## Hilâfet Devleti

**Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya**

Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

## İnternet adresimiz:

<http://www.hilafet.org> ve <http://www.hilafet.de>

Faksla Bildiri Çağırma Servisi: +49/(0)30/20177000-6